

Lieve Lezer,



Nadenkend over het weer van de laatste tijd, kwam het verhaal over de Noordenwind en de Zon in me op, één van de fabels van Aesop. De Wind en de Zon wilden weten wie van hen beiden het sterkste was. Er kwam een reiziger aan, gekleed in een warme mantel. De Wind en de Zon besloten dat degene die er het eerst voor zorgde dat de reiziger zijn mantel uitdeed, de winnaar was. Eerst probeerde de Wind het; hij

blies uit alle macht, maar hoe harder hij blies, des te dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen. Daarna was het de beurt aan de Zon; hij straalde en straalde en onmiddellijk trok de reiziger zijn mantel uit.

Nog maar heel kort geleden liep ik nog in mijn winterjas en moest ik de bloempotten van het balkon halen omdat ik anders het risico liep dat ze naar beneden waaiden. En nu? Nu laat ik mijn jas lekker thuis en op het balkon genieten de bloemen volop van alle zonnestralen! Op professioneel gebied voelt het alsof de Wind mijn hoofd lekker heeft schoon geblazen en de Zon me aan het opladen is voor alle leuke dingen die op stapel staan na de vakantie, zoals:



- In het najaar starten we weer met een workshop [NLP voor Alledag](#) van 8 avonden. Niet alleen krijg je in deze workshop meer praktische kennis van NLP, je krijgt inzicht in je eigen gedrag en handvatten voor verandering.

- Natuurlijk zijn er na de zomervakantie weer [Familieopstellingen](#), nu niet meer alleen op zaterdagen maar ook in de avonden!

- Wil je in je werk groeien en je verder bekwamen? Je op professioneel vlak blijven ontwikkelen? Vind je het leuk om over verschillende onderwerpen meer te leren en je te verdiepen? Kom dan naar een [Masterclass](#).

Ik wens jullie allemaal een Zonnige zomervakantie, met voor de verkoeling af en toe een klein briesje Noorden.